

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Iedere overwinning blijft**

“Er zijn altijd momenten in het leven die heel belangrijk zijn en bij iedere moeilijkheid die je overwint in het leven heb je een belangrijk moment want dat is iets wat blijft. Het is iets wat je sterker maakt en waardoor je gevormd wordt op een manier dat je misschien een duidelijker en een groter licht in je draagt door de moeilijkheid dan wanneer je alleen maar rimpelloos in dit bestaan aanwezig geweest zou zijn.

De grootste mensen hebben de grootste moeilijkheden aanvaard en zijn er doorheen gegaan.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 8: ‘Jezelf uitdrukken om jezelf te kunnen begrijpen’) © Mayil.com